



HANDEVEST VOOR DIVERSITEIT GRONINGEN

Het principe van compassie ligt ten grondslag aan alle tradities, culturen en levensbeschouwingen en roept ons op om ieder ander te behandelen zoals wij zelf behandeld willen worden.

Wij geloven dat iedereen het vermogen heeft om compassie te tonen: om zich te verplaatsen in een ander, door vriendelijk te zijn, grootmoedig en vergevingsgezind, gastvrij, hulpvaardig en attent, nieuwsgierig, met volle aandacht aanwezig, empatisch en respectvol. Dit vraagt moed, zelfreflectie en zelfcompassie

Compassie kan grenzen tussen mensen slechten en vormt de basis van samenleven, ook in onze stad.

Wij nemen als samenleving stelling tegen elke vorm van discriminatie en vernedering onder andere op grond van geloof, ras, sekse of seksuele geaardheid en tegen alle vormen van geweld en machtsmisbruik.

Zo zijn we in staat de diversiteit aan tradities, culturen en levensbeschouwingen niet als een gevaar maar juist als een kracht van onze stad te zien.

Daarom roepen wij alle Stadgers op om:

- **compassie tot middelpunt van ons moreel handelen te maken**
- **elk lid van onze gemeenschap te waarderen en te zien als onmisbaar en zorg te hebben voor de kwetsbare leden van onze gemeenschap**
- **elkaar en met name jongeren op een respectvolle manier informatie te geven over andere tradities, culturen en levensbeschouwingen**
- **een positieve waardering van diversiteit aan te moedigen**
- **bij te dragen aan een met kennis onderbouwd meeleven met (de nood van) alle mensen**

Wij starten een beweging met als doel compassie (terug) te brengen in het hart van onze lokale samenleving.

Wij geloven dat compassie onmisbaar is voor een helende omgeving in de zorg, een lerende omgeving in het onderwijs en een stimulerende werkomgeving bij overheden, in bedrijven en in instellingen.

