

# OPEN HUIS

Mediteren met de Boeddhisten?

Eens binnenkijken in de moskee?

Een goed gesprek met een humanist?

Een dienst bij de Hindoes?

Een ritueel bij de vrijmetselaars?

Uw virtuescope bij de Brahma Kumaris?

Meer weten over het Soefisme, het Bahá'í-geloof, de Evangelisch Lutherse kerk of de School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit?

## ZONDAGMIDDAG 1 APRIL

bent u van harte welkom op 13 plekken in (en vlakbij) de stad.

[www.platform-groningen.nl](http://www.platform-groningen.nl)

Het open huis van het Platform Religie en Levensbeschouwing op 1 april 2012. Zie ook de kaart op de achterzijde.

### 1. Bahá'í-geloof *Dierenriemstraat 56 13:00 - 17:00*

Om 14.00 uur een open Meditatief Moment waarin teksten afgewisseld worden met muziek. Het thema is: eenheid van religies en 'Compassie'. Daarna is er gelegenheid voor vragen, verdere informatie en het uitwisselen van gedachten.

Het programma wordt om 15.00 uur herhaald.

Om 5 uur wordt de middag afgesloten.

[www.groningen.bahai.nl](http://www.groningen.bahai.nl)

### 2. Boeddhisme 13:00 - 17:00

#### 2.1 *Kamerlingh Onnesstraat 71*

Gelegenheid om kennis te maken met verschillende boeddhistische groepen in Groningen: Leven in aandacht, Zen Spirit, Zen River (Zen), Diamantweg Boeddhisme, Maitreya instituut (Tibetaans Boeddhisme) en Vipassana Meditatiecentrum (Theravada). Op het programma staan onder andere diverse korte meditatie sessies en er is de mogelijkheid om vragen te stellen. [www.vipassana-groningen.nl](http://www.vipassana-groningen.nl)

#### 2.2 *Tibetaans boeddhistisch centrum Rigpa, Aweg 18*

Inlopmiddag voor iedereen die meer wil weten over Rigpa en Sogyal Rinpoche, of kennis wil maken met meditatie. Tijdens de middag wordt een proefles meditatie gegeven (15:00-16:00) en zijn ervaren instructeurs aanwezig om vragen te beantwoorden. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd. [www.rigpa.nl](http://www.rigpa.nl)

#### 2.3 *Maha Karuna Ch'an Groningen, Olgenweg 18*

Je bent van harte welkom voor een bezoek aan onze meditatie oefenruimte, het bekijken van een film, een wandeling in de tuin, een kopje thee en het stellen van vragen. We zijn de hele middag open.

### 3. Brahma Kumaris Spirituele Academie 13:00 - 17:00

*Verl. Lodewijkstraat 272 Van harte welkom!*

13.15-14.00 'Compassie beleven' Meditatieve reflectie en dialoog

15.15-16.00 'Compassie beleven' Meditatieve reflectie en dialoog

Tussen en na de programma onderdelen is er gelegenheid om uit te wisselen over het thema compassie en om kennis te maken met de Brahma Kumaris en ons cursusaanbod.

Tevens is het mogelijk om je persoonlijke VirtueScope te laten trekken.

**4. Evangelisch Lutherse Gemeente** *Haddingestraat 23*  
Inloopmiddag in de kerk met gelegenheid voor vragen, van 13:00 - 17:00..

**5. Hindoeïsme** *Bieslookstraat 30 (Ulgersmaborg)* 15:00 - 17:00  
Onze activiteit duurt van 15.00-17.00 uur. Van 1530 uur - 1630 uur heeft de pandiet het openhuis gedeelte ingelast.  
Elke bezoeker heeft de mogelijkheid om de dienst bij te wonen.  
In het openhuis gedeelte is er de mogelijkheid om vragen te stellen.

**6. Humanistisch Verbond** *W.A. Scholtenstraat 2* 13:00 - 17:00  
De humanistische levensbeschouwing is erop gericht van het leven iets goeds en moois te maken. Humanisten streven ernaar een leven te leiden waarmee je instemt, waar je bewust voor kiest en waar je aandacht aan besteedt. Humanisten geloven in het leven vóór de dood.  
We gaan graag met u in gesprek. [www.humanistischverbond.nl](http://www.humanistischverbond.nl)

**7. Islam** 13:00 - 17:00

**7.1 Eyüp Sultan Moskee** *Korreweg 200-198*  
In de vroegere Sionskerk is nu een moskee gevestigd. Er is deze middag gelegenheid om rond te kijken en vragen te stellen.  
Om ongeveer 13:45 is er een gebed.

**7.2 Witte Boerderij Moskee (ICG)** *Park Selwerd 1*  
Ook in deze moskee kan u rondgeleid worden en vragen stellen over de islam. Voor moslims van 30 nationaliteiten is dit hun gebedshuis.  
Op 1 april is er om ongeveer 13:45 een gebed.

**8. School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit**  
*Plutolaan 327* 13:00 - 17:00  
Er is gelegenheid voor een informatief gesprek met een vertegenwoordiger van de School bij een kopje koffie of thee.  
[www.praktischefilosofie.nl](http://www.praktischefilosofie.nl)

**9. Soeficentrum Groningen** *Coehoornsingel 14* 13:00-17:00  
(In de Kerkeradskamer van de Remonstrantse Kerk)  
De Religie van het Hart.  
Soefisme als innerlijke beleving met uitstraling naar buiten.  
Programma: 14 uur en 15.30 uur presentatie  
Filosofie, Psychologie, Soefi-oefeningen, Soefibeweging, Literatuur en algemene informatie [www.soefi.nl](http://www.soefi.nl)

**10. Vrijmetselaarsloge 'De Drieslag'** *Turfsingel 46*  
13.00 -13.45 Inloop en ontvangst met koffie ,thee en koek.  
14.00 -14.30 inleiding vrijmetselarij en compassie.  
14.30 -15.30 uitvoering Rituaal in de logeruimte.  
15.30 -16.00 Gedachtewisseling over Rituaalbeleving.  
16.00 -17.00 Informeel samenzijn en gelegenheid voor vragen en rondkijken.

Het programma tussen 14.00 en 15.30 is bedoeld als een aansluitend geheel. Om het Rituaal ten volle te kunnen beleven is het niet mogelijk om tussentijds in te stromen. De ontvangst ruimte is wel open voor een gesprek. [www.logededrieslag.nl](http://www.logededrieslag.nl)

## Platform Religie en Levensbeschouwing Groningen

ZOEKEN NAAR WAT BINDT BRUGGEN BOUWEN

Het provinciaal Platform Religie en Levensbeschouwing is opgericht in 2002. Doelstelling is onderlinge samenwerking, respect en solidariteit tussen verschillende religieuze en levensbeschouwelijke groeperingen, maar ook tussen de burgers algemeen in Groningen te bevorderen. In haar activiteiten wil het Platform, bij alle verscheidenheid die er is tussen mensen, zoeken naar wat bindt. Daarmee tracht ze beeldvorming ten aanzien van 'andersdenkenden' te nuanceren en zo haar bijdrage te leveren aan de integratie.

*Het Platform organiseert (ook) de campagne "Stadgers voor Compassie". Doel van de campagne is bij te dragen aan de erkenning van en de waardering voor de verschillen tussen mensen, in culturen en levensbeschouwelijke opvattingen in de stad Groningen. Sleutelbegrip daarbij is het begrip "compassie". In het Handvest voor Diversiteit is het als volgt verwoord: "je verplaatsen in een ander, door vriendelijk te zijn, grootmoedig en vergevingsgezind, gastvrij, hulpvaardig en attent, nieuwsgierig, met volle aandacht aanwezig, empatisch en respectvol. Kortom: anderen behandelen zoals je zelf graag behandeld zou willen worden. Dit vraagt moed, zelfreflectie en zelfcompassie." Compassie kan grenzen tussen mensen slechten en vormt de basis van samenleven, ook in onze stad.*

[www.platform-groningen.nl](http://www.platform-groningen.nl) [www.stadgersvoorcompassie.nl](http://www.stadgersvoorcompassie.nl)



1. Bahá'í- geloof, Dierenriemstraat 56
2. Boeddhisme Kamerlingh Onnesstraat 71, Aweg 18, Olgerweg 18.
3. Brahma Kumaris Spirituele Academie, Verl. Lodewijkstraat 272
4. Evangelisch Lutherse Gemeente, Haddingestraat 23
5. Hindoeïsme, Bieslookstraat 31
6. Humanistisch Verbond, W.A. Scholtenstraat 2
7. Islam, Korreweg 200-198, Park Selwerd 1
8. School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit, Plutolaan 327
9. Soefi Centrum Groningen, Coehoorsingel 14
10. Vrijmetselaarsloge 'De Drieslag', Turfsingel 46