

Lichtceremonie



Uitnodiging Lichtceremonie

Al duizenden jaren wordt op 21 december midwinter gevierd. Na deze kortste dag gaan de dagen weer lengen; Het licht, symbool van het goede, van kracht en groei, komt terug. In vele culturen en levensbeschouwingen wordt er een lichtfeest gehouden. Dit jaar vieren wij in Groningen voor de vierde keer een **lichtceremonie** met als thema ; **'samen beleven'**. Een bijeenkomst waarbij we vanuit heel verschillende tradities iets laten zien, horen of beleven van wat licht voor ons betekent.

En natuurlijk wordt het licht weer gedeeld met alle aanwezigen!

We zijn dit keer te gast in het gebouw van de Turkse moskee. In de gebedsruimte ligt een prachtig tapijt. Betreden uitsluitend op sokken.

U bent van harte welkom om dit samen met ons te beleven;
zondag 23 december van 14.30-16.00 uur
in de Turkse moskee (voormalige Sionskerk), Korreweg 198-200

Er is gelegenheid om bij een kopje koffie of thee nog even na te praten.

Wilt U voorafgaand of na afloop meekijken met het gebed van de moslims?

Om 14.10 en 16.25 uur is het gebedstijd, het gebed duurt 10 minuten. Welkom!

In het **Platform Religie en Levensbeschouwing** werken ondermeer, Boeddhisten, Bahá'í, Brahma Kumaris, Christenen, Hindoes, Humanisten, Joden, Moslims, School voor Praktische Filosofie, Soefi's en Vrijmetselaars samen om elkaar te leren kennen en vooroordelen en angst tussen mensen weg te nemen.

www.platform-groningen.nl