



Het Platform Religie en Levensbeschouwing is een samenwerkingsverband tussen Bahá'í, Boeddhisten, Christenen, Hindoes, Humanisten, Joden, Moslims, School voor Praktische Filosofie, Soefi's en Vrijmetselaars om elkaar te leren kennen en vooroordelen en angst tussen mensen weg te nemen.

www.platform-groningen.nl
<http://stadjersvoorcompassie.nl>

WELKOM

bij onze

lichtceremonie

zondag 14 december 15.30 uur

– thema: Verlangen –

vrije inloop vanaf 15.15 uur

Locatie: Oud-Katholieke Kerk
Witte de Withstraat 2
9726 EC GRONINGEN