

# Lichtceremonie: alle religies willen vergeven

INA REITZEMA

**GRONINGEN** Christenen, joden, moslims, aanhangers hindoeïsme, boeddhisme, humanisme en andere stromingen; ze spraken gisteren op de lichtceremonie gebroederlijk over vergeven.

Is er een daad waarvoor je je schaamt? Wil je vergeving voor iets wat je gedaan hebt? Of wordt jou gevraagd iemand te vergeven?

Een aansprekend onderwerp, zeker zo vlak voor de kerstdagen. De Sint Franciscuskerk in Groningen, waar Platform Religie en Levensbeschouwing (PRL) deze keer te gast is, zit bijna vol. Met een zeer divers gezelschap. De verschillende stromingen steken voor elkaar een grote kaars aan, voor in de kerk.

Het gelegenhedskoor dat speciaal voor dit jubileumjaar – de lichtceremonie bestaat tien jaar – is ook gemêleerd en samengesteld uit de verschillende religies en levensbeschouwingen. Het interreligieuze gezelschap onder leiding van Cobien

Nieuwpoort is een warme aanvulling op het programma. Op het repertoire staan gezangen uit alle tradities.

Pastoor Rolf Wagenaar vertelt over vergeven bij de katholieken. Zijn boodschap: We hebben veel gemeen met elkaar. „We zoeken allemaal het licht.” Maar naast die hang naar het licht trekt ook de duisternis en maakt iedereen fouten. En dan is het fijn als vergiffenis volgt.

Joden, aanhangers van het Universeel Soefisme en van het bahaigeloof, eigenlijk willen ze allemaal hetzelfde, blijkt uit de verhalen.

Jurgen Dennen (bahai) is ex-gedetineerde en vertelt over zijn werk voor uitzendbureau Time-work. „We geven ex-gedetineerden een tweede kans”, vertelt hij. „De maatschappij zegt vaak: eens een boef, altijd een boef. Dat is niet reëel. Na de straf is de smet weg.” Ook dat is vergeven.

Het kaarsenritueel maakt de ceremonie af. Alle aanwezigen ontvangen het licht in de vorm van een kaarsje. De verbinding is compleet.



Het gelegenhedskoor op de Lichtceremonie

foto: DvHN